

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**ΙΓ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

**ΣΥΝΟΔΟΣ Β'**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ:** Της Δευτέρας 21 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 7.00 μ.μ.

και της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 11.00 π.μ.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

**Δευτέρα 21-2-2011**

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού**

**ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ**

- 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ**
- 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ**
- 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ**
- 4. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ**
- 5. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**
- 6. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ**
- 7. ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**
- 8. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ**

- 9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ**
- 10. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ**
- 11. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ**
- 12. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ**
- 13. ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ**
- 14. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ**
- 15. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Θέμα: Η ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου – Λάρισας 2013.**

Μία μεγάλη και οδυνηρή ήττα για τη φήμη της χώρας μας στο Εξωτερικό, αποτελεί τη απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων) να ματαιώσει τη διεξαγωγή των Αγώνων του 2013 στο Βόλο και τη Λάρισα, εξαιτίας της αδυναμίας της κυβέρνησής σας να παράσχει τις απαιτούμενες οικονομικές εγγυήσεις και της οριστικής τοποθέτησης ότι Μεσογειακά Χωριά δεν πρόκειται να κατασκευαστούν.

Πολλάκις σας είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο να χαθούν οι Αγώνες, τόσο εσείς όμως όσο και οι υφυπουργοί σας (αρχικά η κα. Γκερέκου και στην συνέχεια ο κ. Νικητιάδης) αλλά και οι συναρμόδιοι Υπουργοί, επιμένατε να διαβεβαιώνετε πως «θα γίνουν οι καλύτεροι Μεσογειακοί Αγώνες», όπως δεσμευόταν προεκλογικά και ο Πρωθυπουργός.

Η σημερινή (28/1/11) απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων να πάρει πίσω τους Αγώνες, εκτος από το διεθνή διασυρμό της χώρας μας στην Ευρωπη και τη Μεσογειακή Αθλητική Οικογένεια, σηματοδοτεί και το τέλος των σχεδίων της Θεσσαλίας για ανά-

πτυξη, τη δημιουργία έργων πνοής (ηλεκτροκίνηση Βόλου – Λάρισας, κατασκευή λιμανιού Βόλου κλπ) και την ανάκαμψη της περιοχής, στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στην χώρα μας.

Οι παλινωδίες σας, οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό και φυσικά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που αδιαφόρησε παντελώς για τους Αγώνες και τους αντιμετώπισε ως ένα ακόμη «πανηγυράκι», αλλά και ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να υφαρπάξει ψήφους.

Αποδείξατε ότι μόνο σε γεγονότα και δραστηριότητες που ευνοείται το Αθηνοκεντρικό κράτος είστε διατιθέμενοι να ενδώσετε, αδιαφορώντας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Στο μεταξύ, όμως, κάποιοι άνθρωποι εισέπρατταν κανονικά τους μισθούς τους και δαπανούνταν χρήματα ασύστολα για την φιλοξενία κάθε τρεις και λίγο των εκπροσώπων της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, για να μην αναφέρουμε τη ρήτρα που θα πρέπει να καταβάλλει η Ελλάδα στη Διεθνή Επιτροπή αλλά και τις τρεις δόσεις που έχουν καταβληθεί από το 2006 και μετά ως εγγύηση.

Οι πολίτες του Βόλου, της Λάρισας αλλά και όλης της Θεσσαλίας, αισθάνονται και είναι εξαπατημένοι από ε-

σάς και θα πρέπει να απολογηθείτε σε αυτούς για τους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή.

Περιμέναμε να δούμε παραιτήσεις όσων είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον διασυρμό της χώρας μας.

**Επερωτάται ο κ. Υπουργός:**

1. Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά δεν ξεκαθάρισαν έγκαιρα ότι δεν επιθυμούν τους Μεσογειακούς Αγώνες, προκειμένου να αποφύγουμε το διασυρμό που δημιούργησε η απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων να τους πάρει πίσω;

2. Πόσα χρήματα συνολικά δαπανήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την πληρωμή των ανθρώπων της Οργανωτι-

κής Επιτροπής, την φιλοξενία της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, την εκπόνηση μελετών;

3. Ποιο το ύψος της ρήτρας που θα κληθεί να καταβάλλει η χώρα μας στη Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων;

4. Ποιος θα κατονομαστεί ως υπεύθυνος γι' αυτή την ολιγωρία;

5. Τι θα γίνει με τα έργα που είχαν συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με τη διενέργεια των Αγώνων και την Πολιτιστική Μεσογειάδα;

6. Με ποια ισοδύναμα έργα και δράσεις πρόκειται να αναπληρώσετε την χαμένη ευκαιρία ανάπτυξης της περιοχής της Θεσσαλίας;

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ. 24 Επικ. 13, ημερ. καταθ. 28-1-2011)

## ANTIKEIMENO

**Παρασκευή 25-2-2011**

### ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

#### Προς τον Υπουργό Οικονομικών

### ΕΠΕΡΩΤΩΣΑ

### ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

**Θέμα: "Σε διάλυση οδηγείται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων"**

Το 2008, η ανθρωπότητα βίωσε τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση από τη δεκαετία του 1930. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η κρίση αυτή δεν έπρεπε να μετεξελίχθει σε κρίση της πραγματικής οικονομίας και προς την κατεύθυνση αυτή έπρεπε άμεσα να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της. Δύο χρόνια μετά τα αποτέλεσμα είναι οπογοητευτικά και με τραγικές συνέπειες. Η χρηματοπιστωτική κρίση μετεξελίχθηκε σε συστημική και τελικά σε κρίση της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Αυτή η εξέλιξη δεν κατέστη εφικτό να αποφευχθεί γιατί ακριβώς δεν επιλέχθηκε ο δρόμος της ρύθμισης του τραπεζικού και του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος, αλλά η άνευ όρων διάσωση τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι προυπολογισμού πολλών χωρών να καταστούν ελλειμματικοί, φορτώνοντας τεράστια βάρος στους πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν τελικά να πληρώσουν τον αμφαλισμό των τραπεζών. Οι τράπεζες γνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στο οικονομικό κύκλωμα και το γεγονός ότι το κράτος λειτουργεί ως δανειστής της τελευταίας προσφυγής (lender of the last resort) ανέλαβαν υπέρμετρους κινδύνους (moral hazard).

Σήμερα, λοιπόν, αντί να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, θυσιάζεται στο βωμό των επιθυμιών των τραπεζών ένας ακόμη εύρωστος οργανισμός, ως άλλη Ιφιγένεια. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών, ο λειτουργικός διαχωρισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκτελεί περιορισμένης έκτασης τραπεζικές εργασίες.

Μέχρι σήμερα, η κυβερνητική βοήθεια προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, με την τεράστια κερδοφορία όλα τα προηγούμενα έτη, ανέρχεται σε 53 δις ευρώ. Παρόλα αυτά το πρόβλημα φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αδυναμία της Αγροτικής Τράπεζας να περάσει τα πρόσφατα stress tests, που αφορούσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Σύμφωνα, με το πρωθυπουργείο από το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο και υπό την «πίεση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνσης Ανταγωνισμού - το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές οντότητες. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα συνεχίσει να παρέχει τη δημόσια υπηρεσία της παρακαταθηκής, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία θυγατρικού πιστωτικού φορέα (ΑΕ), στον οποίο θα ενσωματωθούν οι σημερινές δραστηριότητες που αφο-

ρούν τραπεζικές εργασίες.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε με τον Ν.1608/1919 και αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό περιφερειακής ανάπτυξης με δική του περιουσία, κίνδυνο και πίστη με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και της Τραπέζης της Ελλάδος για δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Δε συμμετέχει στη διατραπεζική αγορά και τα διαθέσιμα του είναι υποχρεωτικά κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους παρακαταθήκης. Διαχρονικά και παράλληλα με την εξέλιξη της λειτουργίας του Κράτους και της Εθνικής Οικονομίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέρα από τη διαφύλαξη της Δημόσιας παρακατάθεσης, ανατέθηκε και η διαχείριση κεφαλαίων διαφόρων φορέων του Δημοσίου. Από το σύνολο των δραστηριοτήτων του, δημιουργήθηκαν τα περιθώρια διάθεσης κεφαλαίων υπό μορφή δανείων και θεομοθετήθηκαν οι κατηγορίες δανειζομένων, όπως εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα για να καλύψουν **κοινωνικές ανάγκες** που ήταν αναγκαίο και εφικτό.

Οι βασικές λειτουργίες του Οργανισμού είναι:

1. Το αποκλειστικό προνόμιο διαχείρισης κάθε είδους παρακαταθήκης.

2. Η χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας σε δημοσίους υπαλλήλους, εν ενεργεία και συνταξιούχους,

3. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της χορήγησης δανείων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της ταμειακής διαχείρισης σε όσους δε διαθέτουν ιδιαίτερη ταμειακή υπηρεσία.

4. Η εκτέλεση μικρής έκτασης τραπεζικών εργασιών

5. με το νόμο 3613/2007 για το ΕΣΠΑ επεκτάθηκαν οι σκοποί του και προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση διακριτών χρηματοδοτικών μονάδων ως ταμείων αστικής ανάπτυξης.

6. Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης των Δήμων και των Περιφερειών, μέσω της σύστασης ειδικού λογαριασμού για το σκοπό αυτό.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι ένας υγιής δημόσιος φορέας, που πάντοτε υπήρξε κερδοφόρος. Τα θετικά αποτελέσματα του οργανισμού, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, συμβάλλουν στην άμβλυνση των δημοσιονομικών προβλημάτων. Την τελευταία μόνο πενταετία (2005-2009), τροφοδότησε το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης με 1,1 δις €. Ωστόσο, αντιμετωπίστηκε πάντα ως μια κότα που γεννούσε χρυσά αυγά, χωρίς σαφή προσανα-

τολισμό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση αύξησης του ποσοστού διάθεσης των κερδών του Ταμείου στο Δημόσιο από 70% σε 100%, η τιτλοποίηση μελλοντικών κερδών και στεγαστικών δανείων.

Με την πρωθυμένη αλλαγή, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθίσταται ένας οργανισμός που δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει την κοινωνική αποστολή του και το νέο μόρφωμα που θα προκύψει μετά το λειτουργικό διαχωρισμό του, θα είναι θνησιγενές. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να διαδραματίσει τον κοινωνικό, σταθεροποιητικό και αναπτυξιακό ρόλο, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο.

Ωστόσο, η αποδόμηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του κοινωνικού ρόλου που αυτό καλείται να διαδραματίσει δεν είναι όψιμο φαινόμενο. Μεθοδεύτηκε με μια σειρά αποφάσεων:

Με το Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα το δικαίωμα κατάθεσης στο λογαριασμό του τελούντος σε πτώχευση. Με τον τρόπο αυτό, το Ταμείο απώλεσε σημαντικά κεφάλαια που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την άσκηση κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής.

Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δόθηκε η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α να δανειοδοτούνται και από άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Με διαδοχικές Υπουργικές αποφάσεις, από το 2000 και μετά, το ποσοστό διάθεσης των κερδών του Ταμείου στο Δημόσιο αυξήθηκε από 25% σε 100%, ενώ δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης και στα αποθεματικά του, με συνέπεια την ουσιαστική αποδυνάμωση του παρεμβατικού του ρόλου στην κοινωνία και την οικονομία.

Το πρωθυμένο σχέδιο εγείρει σωρεία ερωτημάτων.

#### **Επερωτάται ο κύριος Υπουργός:**

1. Ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός χώρος χρειάζεται ένα ακόμη μικρού μεγέθους πιστωτικό ιδρυμα; Ειδικότερα όταν οι δημόσιες παραινέσεις του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν το δρόμο των συγχωνεύσεων, πώς θα μπορέσει να συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού ουσιατικού συστήματος ένα ακόμη πιστωτικό ιδρυμα του αυτού μεγέθους, που δε διαθέτει δίκτυο καταστημάτων για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων;

2. Αν η κυβέρνηση επιθυμεί τη δημιουργία ενός δημόσιου πυλώνα που θα συνέβαλε στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος γιατί δεν ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Κράτους στα υφιστάμενα πιστωτικά ιδρύματα, που διαθέτουν ικανό δίκτυο καταστημάτων και πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά για την άντληση κεφαλαίων;

3. Με ποιά λογική και από ποιούς επιβεβλημένη σήμερα που η ανάγκη στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, λόγω της σημαντικής περικοπής των αποδοχών των τελευταίων και της συνεχώς αυξανόμενης αβεβαιότητάς τους, διαλύετε το μόνο πιστωτικό ίδρυμα που προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου;

4. Πώς λοιπόν, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς δανείων από τις εμπορικές τράπεζες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έδωσαν επιπλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζονται ευνοϊκά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, συνάδουν με το διαμελισμό και τον τεμαχισμό του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;

5. Με ποιά λογική εν μέσω κρίσης θα δημιουργήσετε ένα ακόμη πιστωτικό ιδρυμα, όταν οι εμπορικές τράπεζες μειώνουν το προσωπικό τους λόγω μείωσης του όγκου των εργασιών τους, όταν εμπορικές τράπεζες υπό κρατικό έλεγχο μειώνουν τον αριθμό των καταστημάτων τους;

6. Με βάση τα παραπάνω είναι πράγματι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η δημιουργία ενός νέου τραπεζικού σχήματος ή η δημιουργία ενός ενδιάμεσου οχήματος για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων (δάνεια) του Ταμείου με τελικό στόχο τη μεταβίβαση τους σε άλλο υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα;

7. Μήπως πίσω από κυοφορούμενο κυβερνητικό σχέδιο υποκύπτεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να παρέχει στο τραπεζικό σύστημα μια ακόμη πηγή εσόδων, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των δανείων που διαθέτει το Ταμείο;

8. Ο διαμελισμός του Ταμείου εν τέλει θα συμβάλει στην σταθεροποίηση ή στην περαιτέρω απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος;

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ. 12, ημερ. καταθ. 7-12-2010)

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ**

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΝΙΚΟΣ